

M A G A Z I N E
GROENE GORDEL & HAGELAND

Een magazine
boordevol inspiratie
voor uitstapjes in
Vlaams-Brabant.



Voel je 't ook kriebelen?

STAP MEE DE LENTE IN



**OFFROAD HET
LANDSCHAP IN**



**IN 72 UUR DE GROENE
GORDEL ROND**



**3X WEEKENDS VOOR
ELKE WANDELAAR**



**VLAAMS-
BRABANT**

kruispunt van vele werelden

#24 VOORJAAR 2023

WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE

INHOUD

- 4 De vrijheid van het gravelbiken
- 7 De Cornet gravelroute
- 8 Over pelgrimswegen naar Scherpenheuvel
- 11 De geheimen van het pensionaat
- 12 In 72 uur de Groene Gordel rond
- 15 Dromen van wandelingen
- 22 Bloeiend Hageland met kinderen
- 24 In het spoor van de Dertigers
- 26 Leuven, mijn favoriete shoppingstad



3X
WEEKENDS VOOR
ELKE WANDELAAR



COLOFON Dit magazine is een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven, O.N.: 0422.667.404 – RPR Leuven | februari 2023 | **Vormgeving:** Bridgeneers | **Copywriting:** Bart Claes (www.wartaal.be) | **Foto's:** ©, Provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaams-Brabant, Lander Loeckx, Bert Dewit, Bert Dekelver, Palm Belgian Craft Brewers, Jan Geys - Vojomag, Jokko, Visit Tremelo, Warner Bros., Maarten De Bouw, VRT - Eén, Canyon, Visit Leuven | **Cartografie:** Elke Feusels | **Druk:** Artoos | ISSN-2466-6513 | Deze publicatie is met de grootste zorg samengesteld. Toerisme Vlaams-Brabant vzw is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of onnauwkeurigheden in de opgenomen gegevens. | **Beleidsverantwoordelijke:** Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme



11



24

Verwondering van dichtbij

In Vlaams-Brabant neemt de kinderlijke verwondering het van je over zodra je de deur achter je sluit. Om elke hoek wacht je een nieuwe beleving in dé wandelprovincie. Je hoeft helemaal geen vliegvakantie te boeken om er even helemaal tussenuit te zijn, je fiets of je wandelschoenen volstaan.

Onze wandelaars doen het je voor: Koen, Els en Vital boeken een B&B en trekken er een weekend op uit. Elk naar hun favoriete streek. Koen kiest voor een meerdaagse trektocht in het Hageland. Els gaat met de kinderen naar de boerderijdieren en de bloesems. Vital boekt een vriendenweekend in het land van geuze, Bruegel en kastelen: het Pajottenland. Met hun tips kan je meteen op weg.

Meimaand, Mariamaand. Misschien ben jij een van die duizenden bedevaarders die uit alle hoeken van het land naar Scherpenheuvel trekt? Een pelgrimstocht is hip! Net als gravelbiken, de fietsdiscipline die de hype allang voorbij is. Gravelspecialist Jan legt uit waarom Vlaams-Brabant de perfecte plek is – de variatie! – en stelt je de Cornet Gravelroute voor: 117 km offroad fietsen in de Brabantse Kouters.

Liever vaste baan onder de wielen? Dan is de iconische Groene Gordelroute zeker iets voor jou. Een tocht door de mooiste landschappen, langs lambiekbrouwerijen en het kasteel van Gaasbeek, over heuvels, door het grootste beukenbos van 't land, naar een magistrale plantentuin en zoveel meer haltes. Wij deden het in drie dagen, maar je doet er zo lang over als je zelf wilt.

Dus trek die deur achter je dicht en laat je verwonderen in Vlaams-Brabant. Hier vallen zoveel mooie verhalen te sprokkelen.

Tot binnenkort?

Gunther Coppens

Voorzitter Toerisme
Vlaams-Brabant





Offroad het landschap in
**De vrijheid van
 het gravelbiken**



Jan Van Herck,
43 jaar

Docent in Leuven.
 Hobby: gravel, gravel, gravel.
 Trainingsbegeleider
 voor mountainbikers
 en gravelrijders.

Gravelbiken is een blijvertje. “Meer fun dan racen op het vlakke asfalt, minder intens dan het technische mountainbikewerk. Heel ongedwongen beleef je het landschap op een sportieve manier”, zegt Jan Van Herck van 666Gravel. “En er is geen betere plek dan Vlaams-Brabant om dat te doen.”

Jan was met zijn gravelkompanen op weg naar de Hoge Venen voor de Dirty Boar Gravel Ride - een befaamd gravelevent - toen ze een ingeving kregen. Waarom zouden ze helemaal naar de Ardennen gaan als ze thuis in Vlaams-Brabant het perfecte gravelparcours hebben? Waar ze zelf routes kunnen uittekenen en events organiseren? 666Gravel was geboren!

Met de Cornet Gravelroute bewezen de vrienden hun gelijk: Vlaams-Brabant



is de allerbeste gravelprovincie. Het is helemaal geen toeval dat het Belgisch Kampioenschap Gravel dit jaar in Oud-Heverlee landt. En volgend jaar doorkruist het WK Gravel de provincie van Halle naar Leuven.

Maar eerst, wat is gravelbiken eigenlijk?

Jan Van Herck: "Ik vat het graag samen als *easy offroad* fietsen. De 'easy' slaat niet op de sportieve inspanning, maar wel op de moeilijkheid van het parcours. Je moet niet de hobbelige *singletracks* opzoeken waar mountainbikers zo van houden, maar wel de meer vlakke, gemakkelijkere *offroadwegen*. De bosdreeven door Meerdaalwoud, de kasseibaantjes door de velden, grindpaden langs de rivier, en ook wel de autoluwe asfaltbaantjes. Wegen waar je nog de ruimte vindt om met je fietskoppanten een praatje te maken en het landschap in je op te nemen."

"Je maakt als gravelbiker helemaal deel uit van het landschap. Het is zelfs een hype onder gravelbikers om zogenaamde *lumbershots* te delen: een foto van je gravelbike tegen een stapel gekapte boomstammen. Of



Cornet Gravelroute



Geuze Gravelroute

een kapelletjesshot: je fiets tegen een eenzame kapel."

Maar je hebt er wel een gravelbike voor nodig. Hoe anders is die van een mountainbike of een racefiets?

"Met een goede gravelbike heb je geen racefiets of mountainbike meer nodig. Dus eigenlijk bespaart een gravelbike je flink wat centen (*lacht*). Een gravelbike is een heel veelzijdige fiets waarmee je het meest diverse terrein de baas kan. Op het eerste gezicht zijn er weinig verschillen met een racefiets. Het stuur is alvast hetzelfde en het frame is uit licht maar heel stevig materiaal gebouwd. Een gravelbike heeft bredere banden dan een racefiets, standaard zo'n 40 mm breed en met een uitgesproken profiel voor een betere grip. De bandendruk is ook wat lager.



Een gravelbike is een heel veelzijdige fiets waarmee je het meest diverse terrein de baas kan.

- 1 Een gravelbike heeft bredere banden dan een racefiets, standaard zo'n 40 mm breed en met een uitgesproken profiel voor een betere grip.
- 2 Het stuur is alvast hetzelfde en het frame is uit licht maar heel stevig materiaal gebouwd.
- 3 De technische uitrusting lijkt meer op die van een mountainbike, zoals de schijfremmen en het kliksysteem van de pedalen.
- 4 Nogal wat gravelbikes stellen het met één tandwiel vooraan en elf tot wel dertien achteraan.

@666gravel



Cornet Gravelroute

Dat maakt fietsen een pak comfortabeler dan met die dunne racebanden. Zeker op kasseistroken. De geometrie is ook een beetje anders: je zit minder voorovergebogen op een gravelbike.”

“De technische uitrusting lijkt meer op die van een mountainbike, zoals de schijfremmen en het kliksysteem van de pedalen. Nogal wat gravelbikes stellen het met één tandwiel vooraan en elf tot wel dertien achteraan, andere bikers houden het liever op twee tandwielen vooraan. Dat hangt ervan af hoe je het liefst schakelt.”

Is gravelbiken voor iedereen geschikt? Of moet je er écht wel sportief voor zijn?

“Je hebt natuurlijk wel heuvels in Vlaams-Brabant en offroadwegen maken het je minder gemakkelijk dan het vlakke asfalt. Je bent dus best wat

sportief aangelegd. Wat stuurvaardigheid komt van pas, zodat je in die bocht na een steile afdaling in het bos niet tussen de bomen belandt.”

“De meeste gravelbikers fietsen louter voor het plezier om samen te zijn met vrienden en op een sportieve manier van het landschap te genieten. Maar nu het gravelbiken zijn plaats heeft veroverd tussen de andere fietsdisciplines en er kampioenschappen worden georganiseerd, krijgt de sport wel een meer competitief karakter. Steeds vaker zie ik groepjes *offroad* racen op hun gravelbike. Maar voor mij blijft de beleving het belangrijkste.”

Wat maakt Vlaams-Brabant tot een echt graveland?

“De afwisseling! Het ene moment volg je het grindpad langs de oever van de Demer, om het andere moment

Het is helemaal geen toeval dat het Belgisch Kampioenschap Gravel dit jaar in Oud-Heverlee landt. En volgend jaar doorkruist het WK Gravel de provincie van Halle naar Leuven.

het bos in te duiken. Wat later trap je over de kasseien door een dorpje of trotseer je de wind in de open velden. Het wordt nooit saai en toch ook nooit te moeilijk. Je hoeft dus helemaal niet naar de Hoge Venen om even weg te zijn van alles. Neem je gravelbike en trek Vlaams-Brabant in, je bent die gejaagdheid en de dagelijkse sleur zo vergeten.”

666gravel.bike

toerismevlaamsbrabant.be/gravel



Geuze Gravelroute



Tip!

“Mijn advies om van het gravelbiken te genieten: zoek een korte gravelroute in je buurt. 30 tot 40 kilometer volstaat als start-to-gravel. Gebruik gerust je mountainbike als je nog geen gravelbike hebt. Op de online navigatietool Komoot delen gravelbikers met veel enthousiasme hun routes, zodat je altijd wel een tocht op jouw maat vindt in de buurt.”



De Cornet Gravelroute



De gravelvrienden van 666Gravel stipelden de nieuwste gravelroute door de Brabantse Kouters uit: de Cornet Gravelroute. Je vertrekt in Affligem en finisht in echte Roubaixstijl op de wielerpiste. Via knisperende grindwegen en verrassende fietswegeltjes rijd je naar Steenhuffel, thuisdorp van brouwerij Palm en microbrouwerij De Hoorn. In Kobbegem gisten de lambiek-bieren van Mort Subite. Je fietst langs de statige Plantentuin in Meise, slingert door het Kravaalbos in Asse en kronkelt langs de Zenne en de Sluistoren in Weerde. De Cornet Gravelroute is 117 kilometer lang, maar met een shortcut maak je er 60 van.

Eikenhout als smaakmaker

De Cornet Gravelroute heeft haar naam te danken aan het blonde bier Cornet. Een brouwsel van de biermeesters van microbrouwerij De Hoorn, van brouwerij Palm. Ze gochelen met water, gerst, hop, kruiden, gist en zelfs eikenhout als smaakmaker. De Hoorn is ook de naam van de dorpsheberg waar het in 1706 allemaal begon.

Een bezoek aan brouwerij Palm en De Hoorn introduceert je in de wereld van vloeibaar koper en goud. Je wandelt

Een bezoek aan brouwerij Palm en De Hoorn introduceert je in de wereld van vloeibaar koper en goud.

langs brouwketels waarin het wort suddert, gisttanks waarin het bier borrelt en ratelende machines en transportbanden waar de flessen en vaten worden gevuld. Wat verder in Steenhuffel plantte de brouwerij een eigen hopveld aan. Drieduizend ranken kronkelen er tot zeven meter hoog. In de weiden grazen de Brabantse trekpaarden van Stoeterij Diepensteyn. *

Reserveer jouw brouwerijbezoek via

palm.be

cornetbier.be

Tip!

Ontdek ook de Geuze Gravelroute, de Dwars door het Hageland Gravelroute en de Dijleland Gravelroute op

toerismevlaamsbrabant.be/gravel

Wegwijzers?



Daar doen gravelbikers niet aan. Dus download het gpx-bestand via

toerismevlaamsbrabant.be/gravel





Slow travel met Damiaan

Over pelgrimswegen naar Scherpenheuvel

Doe eens hip, ga op bedevaart! Meer mindfulness kan het niet worden. Dat wist de jonge Jozef De Veuster al toen hij daags voor hij naar Molokai vertrok, nog even zijn stapschoenen aanbond en van zijn geboortehuis in Tremelo naar Scherpenheuvel trok. En nu is het aan jou.



Robin Dekelver,
43 jaar

Stapte samen met zijn papa naar Santiago de Compostela. Gaat elk jaar op bedevaart naar Scherpenheuvel.

De 33 kilometer van Tremelo naar Scherpenheuvel had pater Damiaan nodig om zijn hoofd leeg te maken voor zijn grote reis. Een moment van bezinning, de natuur in, mensen ontmoeten en een kaarsje branden. Het zijn dezelfde redenen waarom we vandaag nog steeds op pad gaan. En dat kan over dezelfde wegen als toen. Vraag eerst je pelgrimspaspoort in het Damiaanmuseum, het geboortehuis van onze Grootste Belg. Aan de Ommegangkapel in Aarschot en in het toerismekantoor van Scherpenheuvel kan je het paspoort laten afstemmen, zoals dat hoort bij echte pelgrimstochten.

“Wat je ook zoekt, je vindt het”

Robin Dekelver weet hoe het werkt, zo’n pelgrimspaspoort. Hij trok al eens van in zijn thuisdorp Vossem samen met zijn vader naar Santiago de Compostela, een voettocht van drie maanden. En elk jaar in de maand

mei wandelt hij met vrienden naar Scherpenheuvel. “Maar een pelgrimstocht is niet gebonden aan een tijdstip. Je maakt de tocht als je er behoefte aan hebt”, vertelt Robin. “Een pelgrimage hoeft ook geen lange, eenzame tocht te zijn. Het gaat niet over hoe lang, het gaat over hoe. Een pelgrimstocht is persoonlijk. Voor de ene pelgrim is religie de drijfveer, voor de andere is dat de rust van het onderweg zijn. Wat je ook zoekt, je vindt het in de cadans van je passen.”

Een vertrek met een boodschap

Neem je tijd – haast is taboe als je op pelgrimstocht bent – om het Damiaanmuseum te bezoeken. Het geeft je meteen stof tot nadenken. “Of je gelovig bent of niet, Damiaan is iemand die tijdens zijn leven veel gedaan heeft voor anderen. Dat maakt zijn geboortehuis tot een heel betekenisvol beginpunt.”

De Camino door Vlaams-Brabant

De Camino, zo kennen de pelgrims de route naar Santiago de Compostela. Je herkent de route aan de bekende markeringen in de vorm van een sint-Jacobsschelp. Een stukje van de Camino loopt door Vlaams-Brabant. Drie stukjes eigenlijk: de Via Brabantica, Via Lovaniensis en Via Monastica. Het Vlaams Compostelagenootschap helpt je op weg:

 compostelagenootschap.be

OPENLUCHTSPEKTAKEL
03/08 - 02/09

Van Scherpenheuvel tot Hawaii

Het fascinerende leven van pater Damiaan ontroft zich voor je ogen als een openluchtspektakel, in de schaduw van de basiliek van Scherpenheuvel. De musical is een productie van Historalia als afsluiter van de Kroningsfeesten. In 2022 was het immers net 150 jaar geleden dat het miraculeuze Mariabeeldje zijn kroon kreeg.

 [Tickets en info damiaan.be](http://tickets.damiaan.be)

Met die gedachte stappen we door natuurreservaat Het Laekdal, een groene corridor tussen Dijle en Demer met graslanden en broekbossen. Voor we het goed beseffen, hebben we er al een vierde van de tocht opzitten en komen we aan de roestbruine wandelbrug over de Demer. Een tolhuisje in cortenstaal herinnert aan het echte tolhuis dat hier stond tussen 1860 en 1900. Moest Damiaan ook betalen om de brug over te gaan? "Misschien wel", lacht Robin. "Toch mooi om te beseffen dat mensen al eeuwenlang op bedevaart naar Scherpenheuvel gaan, allemaal met hetzelfde doel. Je bent maar een schakeltje, iemand die heel even voorbij komt. Na ons komen er nog zoveel anderen."

Alle redenen zijn goed

Het wondermooie, vochtige Vordonkbos brengt ons naar de voet van de Eikelberg. Het bankje aan de Mariagrot is de perfecte plaats voor

een korte picknick. Een stukje Lourdes op weg naar Scherpenheuvel. "Een bedevaart is iets anders dan een pelgrimstocht", mijmert pelgrim Robin. "Aan een bedevaart begin je met een groter religieus idee. Een pelgrimstocht kan je om veel meer redenen maken. Bezinning, de natuur, nadenken over de keuzes in je leven, het landschap, een plezierig moment met vrienden, alle redenen zijn goed als ze maar momenten van betekenis vormen."



Kerk Aarschot



Robin en Jeroen op bedevaart



Pelgrimswegen

Galgengebroad

De Eikelberg is een typische ijzerzandstenen heuvel van het Hageland. Een fraai stukje natuur met een luguber verleden. Al in 1284 stonden hier galgen waar de lijken van misdadigers bleven bungelen als afschrikwekkend voorbeeld. Het moet geen fijn zicht geweest zijn voor de bedevaarders destijds. Gelukkig werd Scherpenheuvel pas in de late middeleeuwen populair als pelgrimsoord.

Al snel verdwijnen we in het dichte groen van 's Hertogenheide richting Aarschot. De Aurelianustoren – de Orleanstoren zeggen ze hier – is een overblijfsel van de 14de-eeuwse stadswalling. De klim van 52 meter naar de top is zwaar, maar zonder een beetje af te zien is een pelgrimstocht niet compleet, toch?

Kaarsje branden

Vorbij Aarschot wacht ons een open en glooiend landschap met mooie vergezichten. De fraaie kapelletjes onderweg zijn natuurlijk allemaal opgedragen aan Maria, hoe kan het ook anders. De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot en het wijkasteel van Haksberg zijn onze oriënteringspunten. En dan krijgen we de beroemde koepel van de Basiliek

van Scherpenheuvel in het vizier. Onze voeten vergeten hun vermoeidheid en lang duurt het niet of we branden een kaarsje zoals zoveel pelgrims het voor ons deden. "Het onderweg zijn is belangrijk, maar het doel ook", zegt Robin. "Op een pelgrimstocht neem je altijd mensen en herinneringen mee in je rugzak. Het is voor hen dat ik deze kaars brand."

En na het laatste moment van stilte, volgen de verhalen in een van de vele horecazaken aan het zevenpuntige plein. De schoenen mogen lossen, de pijn van 33 kilometer is al vergeten. Een beetje pelgrim kan daar tegen. *

Praktisch:

- *Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel – 33 km*
- *Vertrek: Damiaanmuseum, Pater Damiaanstraat 37 in Tremelo*
- *Volg de groenblauwe wegwijzers met het basilieklogo*
- *De route is niet toegankelijk voor rol- of kinderwagens*
- *Download of print de route via [visit-tremelo.be/pelgrimswegen](https://www.visit-tremelo.be/pelgrimswegen)*

Stille nacht, heilige nacht

"Het gaat niet over hoe lang, het gaat over hoe", weet pelgrim Robin. Dus als die 33 kilometer van Tremelo naar Scherpenheuvel te ver is voor één dag, dan maak je er toch gewoon twee dagen van. Ongeveer halverwege jouw pelgrimstocht van Tremelo naar Scherpenheuvel kom je in Aarschot, daar wachten je zachte dromen in een van de vele fijne logies. Het Hageland is befaamd voor haar gastvrijheid, pelgrims worden altijd met open armen ontvangen in de charmante B&B's!

toerismevlaamsbrabant.be/logies



Onderweg naar Scherpenheuvel



Onze Lieve Vrouwebasiliek Scherpenheuvel

Alle wegen leiden naar Scherpenheuvel

Uit alle windhoeken kwamen pelgrims destijds toegestroomd naar 's lands bekendste bedevaartsoord. Over eeuwenoude wegen. En deze wegen zijn nu opnieuw bewegwijzerd. Uit welke richting kom jij? De routes vertrekken in Attenhoven/Landen (40km), Tremelo (33km), Diest (8km) en Herselt (14km). Meer weten?

[pelgrimswegen.be](https://www.pelgrimswegen.be)



Zuster Bénédicte



Belevingscentrum '14-'18

*Achter de kloostermuren
van de ursulinen*

De geheimen van het pensionaat

Zuster Bénédicte keurt met strenge blik elke bezoeker aan de toegangspoort van het meisjespensionaat. Het is 1922 en het ursulinenklooster van Tildonk heeft een ijzersterke reputatie hoog te houden. Dus stijf je uniform, kam je haren, en ontdek de geheimen achter de hoge kloostermuren.

"Hier krijgen meisjes een goede opvoeding. Met orde en tucht. *En français, bien sûr.*" Zuster Bénédicte en mademoiselle Florentine leiden je door de lange gangen, de fraaie art-nouveaubaal, de boerderij, de kerk, de kamers van het oudste ursulinenklooster van het land. Duizenden meisjes kregen hier hun opleiding onder het strenge toezicht van Mère Supérieure.

Wat waren de regels? Hoeveel kostte een jaartje kostschool? Wat zat er in de koffer van de meisjes? En wat deden de Duitse soldaten in het klooster? Alle geheimen komen aan het licht. Ontdek een bijzonder stukje geschiedenis tijdens een geanimeerde rondleiding waar je zelf misschien ook een rolletje in te spelen krijgt. *



HERBELEEF de Grootte Oorlog

Combineer je ontdekkingstocht door de pensionaatgangen met een bezoek aan het Belevings-centrum '14-'18. Luister naar boeiende anekdotes van toen, lees oorlogsdagboeken, volg de troepenbewegingen en gevechten. Nagenieten doe je bij een lekker streekbier of een streekgerecht in brasserie Engelenburcht My Resto binnen de kloostermuren.

toerismevlaamsbrabant.be/oorlog

Rondleiding:

DE GEHEIMEN VAN HET URSULINENINTERNAAT ONTSLUIERD

Boek een exclusieve rondleiding in groep. Of sluit aan bij een van de open rondleidingen op zondagen 12 maart, 23 april, 7 mei of 18 juni. Telkens om 14 uur.

Belevingscentrum '14-'18,
Kruineikestraat 5A, 3150 Tildonk
grooteoorlog@vlaamsbrabant.be



De iconische Groene Gordelroute brengt je prachtige contrasten. Je fietst door de mooiste landschappen en het grootste beukenbos van 't land, langs lambiekbrouwerijen en gezellige biercafés, over heuvels en gekasseide dorpspleinen. En dat allemaal met het silhouet van Brussel aan de einder als compagnon. De route gaat behoorlijk op en af met vaak pittige hellingen. Neem dus je tijd voor deze 126 onvergetelijke kilometers. Drie dagen, met drie niet te missen blikvangers vol straffe verhalen en belevenissen.



DAG 1 38 KM

Van Grimbergen naar Sint-Pieters-Leeuw

De Sint-Servaasbasiliek torent als een historisch bakken boven het centrum van Grimbergen uit. Je hoeft de toren maar te volgen en je komt aan de norbertijnenabdij, waar de paters opnieuw aan het brouwen zijn gegaan. Voor hun Grimbergen Magnum Opus, de Ignis Quadruple en de Astrum Pale Ale gebruiken ze een oude, middeleeuwse hopsoort van hun eigen hopveld. Een stop in het Fenikshof aan de abdij is meteen iets om naar uit te kijken als afsluiter van deze driedaagse! Stap als voorproefje het nieuwe belevingscentrum binnen en wandel door de geschiedenis van het Grimbergse abdijbier.

Vorbij de villawijken van Meise verandert het landschap. Je trapt door open, glooiende velden en bosjes. Dorpen als Brussegem, Kobbegem en Bekkerzeel volgen elkaar op. De koperen brouwketels van Brouwerij Girardin in Sint-Ulriks-Kapelle kondigen het land van geuze en Bruegel aan: het Pajottenland. Pieter Bruegel trok in de 16de eeuw met zijn schildersezels onder de arm door het landschap en vereeuwigde de kerkjes, dorpen en watermolens. De fiere Pajotters plaatsten 19 reproducties van Bruegels mooiste schilderijen op die plekken waar hij zijn inspiratie vond. Herken jij het kerkje van Sint-Anna-Pede op de 'Parabel van de blinden' uit 1568?

Je fietsvriendelijk slaapadresje voor vandaag: Klein Nederlo in Sint-Pieters-Leeuw.

kleinnederlo.be

DAG 2 50 KM

Van Sint-Pieters-Leeuw naar Tervuren

Vandaag staat de mooiste maar ook een pittige etappe op het programma. Smeer alvast je kuiten in voor wat stevige hellingen. Je start je dag met een icoon van jewelste. Niet het Brabantse trekpaard, dat is er ook één, maar het kasteel van Gaasbeek. Snuf wat verder de verrukkelijke geuren op van de rozentuin Coloma.

Maak zeker een korte stop in de Sint-Martinusbasiliek in Halle voor een blik op het miraculeuze zwarte

Mariabeeldje van de eeuwenoude bedevaartstad. En dan is het tijd voor een middagpauze. Kies je voor de lambik-O-droom met zicht op de vatenruimte van brouwerij 3 Fonteinen? Of voor het gezellige Bierhuis van geuzestekerij Oud Beersel? Kiezen is verliezen! Gesterkt met een lekker lambiekbier trap je wat later door de statige beukendreven van het Zoniënwoud richting Hoeilaart, Jezus-Eik en Tervuren.

Reserveer je kamer en een plaatsje voor je fiets in Hotel Rastelli in Tervuren.

hotelrastelli.be

DAG 3 38 KM

Van Tervuren naar Grimbergen

Het Warandepark van Tervuren was ooit het jachtdomein van de hertogen van Brabant. Vandaag is het een gracieuze wandelpark met een neoklassieke Franse tuin, vijvers en wel 200 jaar oude beuken en eiken. Aan de rand ervan pronkt het imposante AfricaMuseum.

Het lijkt wel alsof je ze kan aanraken, zo laag razen de vliegtuigen boven je hoofd in Steenokkerzeel. Op de spottersplatformen langs de aanvliegroutes staan er altijd wel enkele spotters op wacht om dat ene speciale toestel te fotograferen.

De laatste kilometers brengen je door het Floordambos van Melsbroek, via de Zenne en de Verbrande brug, tot Grimbergen weer in het vizier komt. Een lange kasseibaan leidt je naar de Tommenmolen. De oude watermolen maakt deel uit van het MOT, het Museum voor de Oudere Technieken. Het terras lonkt, maar misschien toch nog even naar het Fenikshof en de microbrouwerij van de norbertijnen?

Blijf je nog een nachtje? Stal je fiets dan bij B&B Den Biesthoek in Grimbergen.

denbiesthoek.be



BLIKVANGERS

1 De wereld in één plantenspaleis

Na een kwartier fietsen kom je aan de Plantentuin van Meise. Met zijn 92 hectare en 18.000 verschillende soorten is dit de grootste plantentuin ter wereld.

Neem je tijd om in het Plantenspaleis van de ene klimaatzone naar de andere te wandelen. Je ontdekt planten uit de woestijn, de savanne, het regenwoud en meer bizarre werelden. De inrichting van de Nevelwoudkas en de Mediterrane kas vormen het sluitstuk van een heel nieuwe landschapsaanleg. In de Nevelwoudkas stromen watervallen van de rotsen, bloeien orchideeën en bewonder je planten die groeien waar het tropisch regenwoud hoog in de bergen overgaat in een nevelwoud. De Mediterrane kas trakteert op een geurige plantentweelde op terrassen van gele kalksteen, recht uit de Zuid-Franse Bourgognestreek.

Nieuw is ook de Eilandtuin in de vijver van het Kasteel van Bouchout. Over een 400 meter lang meanderend pad net boven de waterspiegel, wandel je door een eilandenarchipel met een waaier aan water-, oever- en moerasplanten en -bomen van over de hele wereld.

En als dat je nog niet overrompelt, dan is het de bijzondere geschiedenis van het kasteel wel. Leopold II kocht het optrekje voor zijn zus Charlotte. Zij had het in 1864 geschopt tot keizerin van Mexico, maar drie jaar later liet haar man Maximiliaan van Oostenrijk het leven voor het vuurpeloton van de





Kasteel van Boechout



AfricaMuseum Tervuren

Mexicaanse republikeinen. Charlotte woonde nog bijna zestig jaar in het kasteel in Meise, stilletjes gek geworden, pratend tegen een pop die ze Max doopte.

Dagelijks open van maart tot oktober van 10 tot 18 uur, van november tot februari van 10 tot 17 uur.

plantentuinmeise.be

2 Het droomkasteel van de markiezin ontwaakt

Het was haar droomkasteel, haar romantische toevluchtsoord waar markiezin Arconati Visconti politici, schrijvers en wetenschappers uitnodigde voor lange, geanimeerde gesprekken. Ze tooide de muren met haar enorme kunstcollectie, zodat het kasteel iets kreeg van een historisch theaterdecor. Stoer en middeleeuws buiten, frivole neorenaissance binnen. Toen ze haar einde voelde naderen, wilde ze dat haar kasteel voortleefde. Ze schonk het aan de Belgische staat.

Op 3 mei 1923 overleed markiezin Arconati Visconti. En nu, een eeuw later, ontwaakt het kasteel uit een schoonheidsslaap van drie jaar. Bewonder de minutieus gereconstrueerde wandschilderingen in de kamers, gangen en zalen die jarenlang overschilderd waren. Je bezoek begint in het gloednieuwe, moderne onthaalpaviljoen aan de rand van het prachtige kasteelpark.

Tip! In 2023 brengt het kasteel een uniek eerbetoon aan de markante

markiezin van Gaasbeek, waarbij heden en verleden losjes in elkaar overvloeien. Laat je helemaal betoveren door haar droomwereld.

Open van 1 juli 2023 tot 5 november 2023. Van 10 tot 18 uur. Gesloten op maandag.

kasteelvangaasbeek.be

3 Een blik op het AfricaMuseum ontleent je even de adem

Leopold II liet het aan het begin van de 20ste eeuw optrekken door de Fransman Charles Girault, ontwerper van museum Le Petit Palais in Parijs. Na een renovatie die maar liefst vijf jaar duurde, kreeg de grandeur van weleer een moderne toets. Toparchitect Stéphane Beel ontwierp het glazen onthaalpaviljoen. Van hier wandel je via een ondergrondse galerij naar het gerenoveerde gebouw. Vijf thematische zones bieden je een frisse, hedendaagse blik op het trotse Centraal-Afrika.

Wist je dat het AfricaMuseum net 125 jaar bestaat? Het opende in 1898 de deuren in het Koloniënpaleis van Tervuren, dat al snel te klein werd voor de indrukwekkende collectie. Tijdens dit jubileumjaar staan er extra veel activiteiten en belevenissen gepland. Mis het niet! *

Tijdens de week open van 10 tot 17 uur, tijdens het weekend van 10 tot 18 uur. Gesloten op maandag.

africamuseum.be

Meer fietsvriendelijke logies? Het gpx-bestand of de kaart van de Groene Gordelroute downloaden?

toerismevlaamsbrabant.be/groene-gordelroute

Of je eigen etappes plannen?

vlaanderenmetdefiets.be

Beleef de Parkenparade!

Het hele voorjaar lang geuren en kleuren de parken en tuinen van de Groene Gordel op hun mooist. De kleurrijke voorjaarsbloei, weelderige rozenstruiken, de zoete geur van hortensia's en zoveel meer vrolijke kleurenpracht laten niemand koud. Dus kom naar de Parkenparade en geniet van live muziek, meditatie en yoga, toffe familiepicknicks en veel meer belevenissen. Plan je bezoek op

toerismevlaamsbrabant.be/parkenparade

WANDELDRIEDAAGSE



KINDVRIENDELIJK GEZINSWEEKEND



WANDELWEEKEND MET VRIENDEN



15 | WANDELEN GG/HG

#DEWANDELPROVINCIE

Dromen van WANDELINGEN

Hoe word jij het liefst gewekt? Met de geur van een warm streekontbijt? Door de kinderen die ongeduldig aan je bed staan te trappelen? Met de geluiden van het ontwakende bos rond je tent? Want we weten niet alleen van wandelen, hier in dé wandelprovincie. We weten ook hoe we er een geslaagd wandelweekend van kunnen maken! Of je nu liefst alleen de wijde wereld - nu ja: Vlaams-Brabant - in trekt, samen met vrienden de streek verkent of met het gezin op pad gaat.

3X
WEEKENDS VOOR
ELKE WANDELAAR



WANDELWEEKEND MET VRIENDEN

OP ONTDEKKING IN HET PAJOTTENLAND



Vital Geeraerts
69 jaar

Leuenaar.
Toeristische gids
voor het plezier.
Sprakwaterval en
Vlaams-Brabantkenner.

Vital Geeraerts is nooit lang thuis sinds hij met pensioen is. En als hij dat is, is hij zijn volgende uitstap aan het plannen. Liefst naar de verborgen verhalen en plekken die je nog echt doen verbazen. Daar trommelt hij dan enthousiast al zijn vrienden voor op. Volg hen op wandelweekend naar het Pajottenland, het land van Brabantse trekpaarden, geuze en elegante parken.

Je vindt ze nog dicht bij huis, die plekken waarvan je denkt: man, wat is dat hier mooi! Zoals het diepe Pajottenland, waar het glooiende brugellandschap een aanloop neemt naar de Vlaamse Ardennen. Hier zijn

de dorpen nog dorpjes, staan de knotwilgen er nog net zo bij als op de schilderijen van Bruegel, en kan je op de top van de heuvel uren kijken naar het weidse landschap aan je voeten.

Hier zijn de dorpen
nog dorpjes, staan
de knotwilgen er
nog net zo bij als
op de schilderijen
van Bruegel.

Dag 1

SHOWBEEST BRILLANT

Eerste taak: inchecken in de mooiste vierkantshoeve van de streek, Hof ter Haegen in Vollezele. Vrouw des huizes Sandra geeft ons een rondleiding op de indrukwekkende hoeve en in onze stijlvolle bloemenkamers: klaproos, lavendel, jasmijn, bloesem en hortensia.

De Brillantwandeling passeert de poort van Hof ter Haegen, zo gemakkelijk. Amper een kilometer verder komen we langs een hoeve met een geschiedenis. Harras de Vollezele was de stoeterij waar Remy Vanderschueren in de 19de eeuw paarden kweekte die wereldberoemd zouden worden. Het showpaard Brillant behaalde steevast de eerste prijs op internationale kampioenschappen. Hoe ik dat allemaal weet? Het Museum van het Belgisch trekpaard in het voormalige gemeentehuis van Vollezele doet het ons allemaal uit de doeken.

Aan knooppunt 631 gaan we 50 meter richting 632. Je herkent het museum meteen: een bronzen Brillant staat voor de deur. Je mag van de cafébaas van Café Drie Koningen je picknick op zijn terrasje opeten, oog in oog met de kampioenen.

De Congoberg is de thuis van beeldhouwer Koenraad Tinel. Hij liet zijn naamkaartje achter in de vorm van een acht meter stalen beeld "De Ontvoering van Europa" in het kale weidelandschap.

Dag 2

EEN KASTEELPARK EN EEN PRUÛFPALLÉT

Toegegeven, het was met stille tegenzin dat we op pad gingen. De schuld van gastvrouw Sandra die een echt verwenontbijt op tafel had getoverd. Dus met wat vertraging rijden we naar Heikruis, een dorpje waar het dorpsplein gewoon 'Plaats' heet en de straten met kasseien zijn geplaveid.

Hier vertrekt de Ter Rijstwandeling door dat verstilte landschap. Eerst door velden, dan het bos in, en voor we het merken wandelen we door kasteelpark Ter Rijst. Burggraaf Théodore de Nieulant de Pottelsberghe liet in 1869 de oude burcht slopen en bouwde een heel nieuw kasteel, met een romantisch park erbij.

In Volkscafé De Cam in Gooik moet je een mondje Pajots verstaan om de menukaart te lezen. We kiezen een 'pruûfpallét', een plank met drie kleine proefglazen met geuze. Eén

ervan is gevuld met Geuze De Cam uit de stekerij aan de overkant van het binnenplein. Daar hoort dan een 'streikgerêch met bruuëd' bij: een boerenplank met boerenhosp, kaas en plattekaas.

Al gehoord van een hommelm, een klompvool of een hakkebord? Wij ook nog niet. Tot we het volksinstrumentenmuseum bezoeken, op de grote zolder van het volkscafé. Je kan er gewoon binnenwandelen tijdens de openingsuren van het café.

Logies in de buurt

Hof ter Haegen, Vollezele:
hofterhaegen.be

B&B Hof te Spieringen, Vollezele:
hoftespieringen.be

BRILLANTWANDELING 7 KM



Vital startte de Brillantwandeling aan de B&B Hof ter Haegen, richting Vollezele-dorp. Volg de knooppunten 630- 631 - 627 - 626 - 625 - 624 - 623 - 628 - 629 - 630.



Meer wandelingen

Je vindt het kaartje van de Brillantwandeling op

toerismevlaamsbrabant.be/brillantwandeling

De tocht uit
de stadsdrukte
is er eentje
langs eeuwen
geschiedenis

WANDELDRIEDAAGSE

VAN TIENEN NAAR DIEST LANGS DE STREEK-GR HAGELAND



Koen Jansens
54 jaar

Woont in Mollem.
Grafisch ontwerper.
Vader van drie
jongvolwassenen.

Volg Koen op 
[@koenraadjansens](#),
[@mollem.walkers](#)
of [@wandelzielen](#)

Na een zwaar motorongeval moest Koen Jansens weer leren stappen. En of hij dat deed! De Dodentocht, de Hagelandse 101, de Western Front Trail ... Alle grote wandeluitdagingen gaat hij aan. In zijn eigen Vlaams-Brabant verkent hij de Streek-GR Hageland. Drie etappes brengen hem van Tienen naar Diest. Een trektocht langs Romeinse tumuli, een Getedraak, bloeiende fruitbomen en versterkte stadswallen.



Dag 2

DRIESLINTER – RANSBERG (20 KM)

In een rechte verharde lijn gaat het naar Zoutleeuw over de IJzerenweg. De oude spoorlijn die ooit arbeiders naar de Tiense suikerfabriek aanvoerde, is nu een autovrij fietstraject dwars door de open natuur. Lang duurt het niet of de Sint-Leonarduskerk piept tussen de bomen door. Prachtig, die kerk. Zoutleeuw moet een rijke stad geweest zijn in de middeleeuwen.

Voor we tussen de fruitboomgaarden door richting Ransberg marcheren, maakt de Streek-GR Hageland een bocht naar Het Vinne. Het grootste binnenmeer van Vlaanderen ligt er



Dag 1

TIENEN – DRIESLINTER (16 KM)

Als ik het station van Tienen uit ben, wijst de toren van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk me de wandelrichting aan. De tocht uit de stadsdrukte is er eentje langs eeuwen geschiedenis: een begijnhofkerk als wandelparkje, drie Romeinse tumuli en een kerkje als necropolis.

Heel boeiend allemaal, maar toch kan het allemaal niet tippen aan de rust en prachtige vergezichten van de Getevallei. Onverharde wandelwegen langs de Gete brengen me uiteindelijk aan het natuurgebied Doysbroek in Neerlinter. In de poelen van de drassige vallei huist de Getedraak, het koosnaampje voor de zeldzame

kamsalamander. Aan wandelknooppunt 100 ga ik even van de GR-route af en volg knooppunt 101 en 138, naar de bivakzone Getedraak.

Wat een plek om je tent te zetten! Een tent heb'k niet bij maar gelukkig heb ik een nachtje geboekt in B&B Leeuwerikenveld. Het is nog een kilometertertje extra, maar dat neem ik er graag bij. De gastvrije Hagelanders hebben hun tuin omgevormd tot gezellige camping en hun huis tot een nog gezelligere B&B.

B&B Leeuwerikenveld, Neerlinter

leeuwerikenveld.be

NOG MEER LOGIES OP DE ROUTE

Dutje in de Wei, Melkwezer:

dutje-in-de-wei.be

B&B en vakantiewoning Perle d'O, Drieslinter:

perledo.be

Bivakzone Getedraak, Drieslinter:

bivakzone.be

prachtig bij, met rietkragen en open water vol kwetterend vogelleven.

De klim naar Ransberg - 81 meter hoog - trakteert op vergezichten over boomgaarden en bloesems. Kortenaak is niet voor niets de derde grootste perengemeente van 't land. Achter mij verdwijnt de Getevallei, en voor me duikt de Velpevallei op. Een nacht in de hooischuur van Hoeve Ransberg is veel luxueuzer dan het klinkt.

Hoeve Ransberg

hoeveransberg.be

Dag 3

RANSBERG – DIEST (21 KM)

Dauwdruppels pieren nog op de bloesemblaadjes in de fruitplantages als ik door het gehucht Vroente stap. Pas als we twee uur later de autoweg E314 kruisen, verandert het landschap. Het Webbekoms Broek is een vochtig natuurpareltje met rietmoerassen, grazende IJslanders en sierlijke ooievaars.

Nog even doorbijten nu, want daar is de Schaffense Poort al. Die poort werd stevig bewaakt na de Belgische onafhankelijkheid want ze diende om een mogelijke Hollandse aanval te weerstaan. Die kwam er niet, en de hele

verdedigingsgordel is nu ingepalmd door natuur. Een laatste stukje groen voor we met onze modderige wandelschoenen de treinwagon instappen.

Op weg!

De Streek-GR Hageland (158 km) is een langeafstandsroute in negen dagetappes. Volg de geel-rode markeringen op bomen, palen en gevels. Download de gps-tracks of bestel de wandelgids via

groteroutepaden.be



KINDVRIENDELIJK GEZINSWEEKEND

RAVOTTEN EN GENIETEN IN HET HAGELAND



Els Salembier
46 jaar

Woont in Leuven.
Sportieve mama van
Edith, Dré en Aster.
De beste gezinsuitjes
vindt ze kort bij huis.

Volg Els op 
[@trips_in_vlaamsbrabant](https://www.instagram.com/trips_in_vlaamsbrabant)

Edith (11) en Dré (8) zijn dol op dieren en rondhossen in het groen. Dus een trip naar de familieboerderij Lianko in Bekkevoort zien ze helemaal zitten. Ook mama Els Salembier wacht een ontspannend weekendje genieten tussen de Hagelandse heuvels.

Dag 1

OVER VARKENS EN BLOESEMS

Familieboerderij Lianko blijkt een echte kasteelhoeve te zijn op een gigantisch groot hoevedomein. Op kindermaat nog wel. Met geitjes, schapen, paarden, honderden varkens en de goedlachse boerin Annick. Ons smaakvol ingerichte verblijf heet Het Biggenhuis, hoe toepasselijk. Ons terrasmeubilair? Zachte strobalen.

Nee, niet wandelen! Ik snap wel dat de kinderen niet veel zin hebben om zich los te maken van al die dieren. Maar de Muggenbergwandeling is echt wondermooi. We starten de wandeling aan Hoeve De Peinwinning, stappen even langs de Oude Tiensebaan richting Halensebaan en zitten al snel op het traject naar wandelknooppunt 317. De bloesems kleuren het hele landschap in zachte

witte en roze tinten. Wonderlijk! Ter hoogte van de Heuvelstraat laten we de knooppunten even links liggen en spreiden ons picknickdeken aan het kunstwerk De Bijéénraad, een toffe zithoek onder de bloesems.

Aan knooppunt 321 maken we een ommetje richting Halensebaan, naar Wijdomein Petrushoeve, beter bekend als het wijdomein uit de serie Thuis.

Tot slot nog een lekker ijsje in Hoeve De Peinwinning, en langs de streekproductenwinkel van fruitbedrijf Vanhellemont op weg naar ons boerderijverblijf.

 hoevedepeinwinning.be

 petrushoeve.be

 fruitvanhellemont.be



Familieboerderij Lianko



Dag 2

EEN OOIEVAAR EN KANONNEN

Het was een heerlijke nacht in onze zachte boxspringbedden. De kinderen geven nog een knuffel aan de geitjes en we laten ons de heuvel afbollen richting Webbekoms Broek, bij Diest. De groene wandellus is 3,3 km, net lang genoeg om een ooievaar te spotten in dit bijzondere moerasgebied aan de rand van de stad.

We eten onze picknick op in een metershoog kanon. Echt waar. Het Demerkunstwerk op het Boerenkrijgplein is tegelijk een zitbank. Het herinnert aan de tijd dat de kanonnen hier stonden opgesteld om Diest te beschermen tegen een Nederlandse inval.

De 11 meter hoge Allesdurflurftoren is een toffe afsluiter van ons mama-kinderweekend. De avontuurlijke

speeltuinen van Provinciedomein Halve Maan zijn helemaal gratis. In de zomer komen we zeker terug om in dat grote openluchtzwembad te plonsen! En om met de roeibootjes te varen. En op de minicars te racen. En een spelletje minigolf te spelen. En, en ... *

Op weg

De Webbekomsbroekwandeling vertrekt aan het Bezoekerscentrum Webbekomsbroek in Diest en bestaat uit 3 deelwandelingen: volg de rode driehoek ▲ voor een lus van 9 km, de oranje cikel ● voor 4,7 km en de groene rechthoek ■ voor 3,3 km.



Familieboerderij Lianko

KINDVRIENDELIJKE LOGIES IN DE BUURT

Familieboerderij Lianko,
Bekkevoort:
 lianko.be

De Bogaerde Winning,
Bekkevoort:
 bogaerdewinning.be

Bekkevakantie, Bekkevoort:
 bekkevakantie.be

De Schaapsheuvel, Tielt-Winge:
 deschaapsheuvel.be/sheep-inn

Camping Ravot, Glabbeek:
 speelboerderijravot.be

ANDERE WANDELLUSEN IN DE BUURT:

MIERENBERGWANDELING
(15,5 KM), Assent

WISSENBEEMDWANDELING
(7,6 KM), Assent

HERMANSHEUVELWANDELING
(4, 7,4 OF 12,8 KM), Assent

VEERTIG
BUNDERSBERGWANDELING
(7,1 KM), Bekkevoort

MUGGENBERGWANDELING 5,7 KM



Op weg

De Muggenbergwandeling is 5,7 km lang. Els en haar kinderen starten de wandeling op de parking van Hoeve De Peinwinning aan de Oude Tiensebaan in Bekkevoort en doen er een kleine 2 km extra over. Vandaar stappen ze richting kapelletje en zitten al snel op het traject naar wandelknooppunt 317. Volg dan de knooppunten 317 – 316 – 315 – 255 – 323 – 322 – 321 – 318 – 317.



Scan de QR-code en je kan meteen op weg. Of ontdek de kaartjes op

toerismevlaamsbrabant.be/muggenbergwandeling

PUZZEL MEE

Els, Edith en Dré deden de Muggenbergwandeling. Wat kwamen ze tegen onderweg? Sommige antwoorden vind je in de tekst, maar niet alles.

KAN JIJ ALLE VERBORGEN WOORDEN VINDEN?



- 1 De naam van het bloesemkunstwerk in Molenbeek-Wersbeek.
- 2 Natuurgebied aan de Diestse stadsrand.
- 3 Zitbank op het Boerenkrijgplein.
- 4 Speeldomein in Diest.
- 5 De televisieserie die wordt opgenomen in wijndomein Petrushoeve in Bekkevoort.
- 6 De hoeve met de lekkerste ijsjes in Bekkevoort.
- 7 Blozend fruit in de Hagelandse plantages.
- 8 Toffe familieboerderij in Bekkevoort.
- 9 Streek van wijn, fruit en heuvels. *

L	U	D	K	K	I	Y	Y	Q	Y	N	J	H	S
B	X	H	P	T	U	Y	K	V	M	B	Z	M	Y
S	U	W	T	T	E	X	E	T	X	O	Q	Q	S
D	J	P	H	A	G	E	L	A	N	D	U	L	H
G	P	E	I	N	W	I	N	N	I	N	G	U	M
X	Y	H	H	A	L	V	E	M	A	A	N	C	Y
C	M	Y	O	D	K	A	N	O	N	G	X	R	S
X	P	E	B	I	J	E	E	N	R	A	A	D	O
Q	H	K	W	E	S	V	F	V	G	E	Y	F	G
G	R	F	R	Q	Y	F	E	H	P	Q	I	S	T
D	W	M	J	T	H	U	I	S	M	G	S	C	W
E	A	P	P	E	L	S	W	V	C	N	R	K	Q
C	S	O	Q	D	L	I	A	N	K	O	E	Y	K
W	E	B	B	E	K	O	M	S	B	R	O	E	K

Antwoorden: 1 Blijvenraad 2 - 3 Kanon 4 - 5 Thuis - 6 Reinwinnig Halvemaan - 7 Appels - 8 Lianko - 9 Hageland.



B(l)oeiend Hageland

De mooiste bloesemwandelingen met vuurmagie, zoete bloesemaperitiefjes en picknicks tussen de fruitbomen, huifkartochten en fietslussen. De bloesemtijd in het Hageland, dat zijn drie weken vol heerlijke verrassingen en belevingen. Maar blijf wat langer want heel de lente is het zalig genieten in het Hageland

toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

— * —
TOERISME AWARDS
VLAAMS-BRABANT
— 2023 —

Wie wint de Toerisme Awards Vlaams-Brabant?

KIES JOUW FAVORIET

WIN
EEN WEEKENDJE

Ze weten je in de watten te leggen, in Vlaams-Brabant. Dat wist je al! Maar welk toeristisch initiatief is absoluut het ontdekken waard? Wat is volgens jou het absolute hoogtepunt, dat ene heerlijke logeeradresje, de allermooiste wandeling?

Die keuze heeft een onafhankelijke jury al voor jou gemaakt uit meer dan vijftig toeristische ondernemingen. Maar alleen jij bepaalt wie de Toerisme Award wint in deze vijf categorieën:

- 1 **Toerisme en erfgoed**
- 2 **Meest inclusieve onderneming**
- 3 **Logies die uitblinken in digitale communicatie**
- 4 **De meest fietsvriendelijke onderneming 2023**
- 5 **Hét wandelproduct 2023**

Breng voor dinsdag 21 maart 2023 je stem uit en maak kans op een van de tien weekendjes in Vlaams-Brabant (t.w.v. 150 euro). Op 29 maart 2023 kennen we de winnaars. *



Stemmen



Ontdek de genomineerden en stem op jouw favoriet:

toerismevlaamsbrabant.be/awards

Populaire fictie in de Groene Gordel

IN HET SPOOR VAN DE DERTIGERS



Plattelandscentrum Paddenbroek

De populaire fictiereeks Dertigers landt dit voorjaar in het decor van de Groene Gordel. De jeugdvrienden Ruben, Jonas, Marvin en Sami ontsnappen elke week al fietsend het betoverend mooie landschap in. Bij een geuze op een terrasje komen de gesprekken los, over het leven, de vriendschap, de wereldproblemen. Trommel je vrienden op en volg het spoor van de Dertigers!



Dit voorjaar laat Eén de nieuwe reeks van de populaire fictiereeks Dertigers op ons los. Met een heel nieuwe vriendengroep, cast én locatie. Geen stad deze keer, maar De Groene Gordel met die variatie in landschappen, de sierlijke kasteelparken, de natuur, de lambiekbrouwers en geuzestekers. Daar zijn de vrienden van de Dertigers opgegroeid en delen ze al sinds hun prille jeugd in de Chiro lief en leed. Een vriendschap die ze nog elke week bezegelen tijdens een sportieve fietstocht door de streek.

Hun favoriete lus? DE PAJOTSE PANORAMAROUTE!

Vertrek in GC Het Koetshuis in Strijtem voor een route vol bekoorlijke hindernissen in de vorm van charmante kroegen en uitnodigende terrasjes. De Dertigers weten hun parcours wel te kiezen!

Je bent nog maar amper aan het genieten van dat open, glooiende landschap en je komt aan de kerk van Eizeringen aan In de Verzekering tegen de Grote Dorst. Het café met de langste naam en de kortste openingsuren, alleen open op zon- en hoogdagen. Het interieur is een ode aan het dorpscafé van vorige eeuw waar de muren de brouwerijgeschiedenis van de streek vertellen. En wat een bierkaart!

MUZIEK EN GEUZEVATEN

Niet open? Geen paniek. Dorpskroeg Bij Schaekels is slechts enkele omwentelingen verder. En als je dat nog kan weerstaan, dan ben je een vogel voor de kat in hartje Gooik. Daar lonken de afspanning In De Groene Poort en Volkscafé De Cam. Boven het volkscafé kan je de indrukwekkende collectie van het Volksinstrumentenmuseum bewonderen, met meer dan 400 instrumenten waar onze overgrootouders wonderlijke muziek mee maakten. Gratis te bezoeken en altijd open als het café open is. Aan de overzijde van het gekasseide binnenplein rijpt lambiek in de eiken vaten van geuzestekerij De Cam.

GLAS EN STAAL

Als je uiteindelijk toch het dorp uit bent, kan je het bijzondere glazen huis aan de voet van de Kesterheide niet missen. Plattelandscentrum Paddenbroek is een architecturaal hoogstandje! De oude hoeve en het historische bakhuis kregen een overkapping in glas en staal. Laad gerust even je elektrische fiets op aan het toeristische infopunt, of vlei je neer op het terras van het fiets- en wandelcafé.

De Pajotse landschappen zijn op hun mooist en de heuvels op hun pittigst

PROEF EEN GEUZE OF LAMBIEK ONDERWEG

- 1 In de Verzekering tegen de Grote Dorst, Eizeringen
- 2 Café Bij Schaekels, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
- 3 Volkscafé De Cam, Gooik
- 4 Afspanning 'In de Groene Poort', Gooik
- 5 Fiets- en wandelcafé Paddenbroek, Gooik
- 6 Het vijfde wiel, Oetingen

als je de Kesterheide op trapt. Maar neem je tijd, bekomen kan in Het Vijfde Wiel in Oetingen. Halfweg en er wacht je nog meer moois, zoals de parelwitte Woestijnkapel. Kom tot rust bij de grot van Poelk en ontdek de bunkersite in Roosdaal. Kortom, geniet ervan, dat doen de Dertigers ook. *

De Pajotse Panoramamaroute 39 km vertrekt aan GC Het Koetshuis in Strijtem en volgt de knooppunten 5 - 78 - 6 - 16 - 15 - 51 - 14 - 42 - 41 - 39 - 38 - 10 - 43 - 60 - 89 - 4 - 86 - 85 - 10 - 64 - 5 - vertrek.

Download de route via toerismevlaamsbrabant.be/fietsen



Leuven

MIJN FAVORIETE SHOPPINGSTAD

Een heerlijk dagje shoppen? Kom dan naar Leuven. Je vindt er voor iedereen wat, van grote ketens tot hippe kleine winkels en de beste eetadressen. En alles is zo gemakkelijk dichtbij.

Veel meer dan shoppen

Combineer een dagje shoppen met een écht bezoek aan Leuven. Als je de top 10 hebt afgevinkt, kan je met een gerust hart naar huis.

1 Stadhuis. *Hét pronkstuk van Leuven. Elke dag zijn er rondleidingen waar je na reservatie kan aansluiten.*



2 Brouwerij Stella Artois. *Breng een bezoek achter de schermen van de bekendste en oudste brouwerij van de bierstad.*

3 M Leuven. *Oude meesters én hedendaagse kunstenaars in het hart van Leuven.*



4 Sint-Pieterskerk. *Met een hololens komen de kunstschaten voor je ogen tot leven, zoals Het Laatste Avondmaal van Bouts.*



Cinzia

Cinzia, shopt bewust en heeft zo haar favoriete eethuisjes

"HIPPE TWEEDEHANDS-WINKELS"

"Leuven is een groot dorp waar je te voet of met de fiets overal snel geraakt, en het heeft de sfeer van een wereldstad met zo veel cultuur. Je vindt hier bijna alles, maar ik shop heel bewust en kies de hippe tweedehandswinkels uit. Bij Rawette heeft elk kledingstuk een eigen verhaal. Zo wordt shoppen een manier *to express yourself*."

"Van shoppen krijg je honger en ik heb zo mijn favoriete adresjes. Bij Habibi heb je de lekkerste falafel ter wereld. Ik hou van diversiteit, ook in het eten, en op dat vlak zijn er opties genoeg hier in Leuven."



Célesté

Célesté, studente geneeskunde en onbezorgde babbelaar

"LACHEN, BABBELLEN, SHOPPEN. MEER MOET DAT NIET ZIJN"

"Alles is zo dichtbij. De Oude Markt, de Mechelsestraat, de Vaart ... Je kan gewoon een hele namiddag alle winkeltjes op je gemak bezoeken en tussendoor iets gaan drinken. Ideaal voor een shoptmiddag met vriendinnen of mijn mama. Bij Juttu kocht ik laatst nog een kledje om mee te nemen naar het Comomeer. Mijn eerste vakantie met mijn vriend."

"Ik heb hier in Leuven al zoveel leuke herinneringen gemaakt met mijn vriendinnen. We lachen, babbelen wat, meer moet dat niet zijn."



Bart & Eva

Bart en Eva, fervente snuisteraars en fans van Leuven

"DEZE KOFFIETASJES GEBRUIKEN WE ELKE DAG"

"Cadeautjes scoren? Dan vind je altijd iets in interieurwinkel Plek. We vonden hier ook onze koffietasjes die we thuis elke dag gebruiken. De Vismarkt is niet veraf. Je moet er de huislomonades van De Optimist proeven!"

Hun ideale dag in Leuven? "Die begint bij een koffie in Koffie en Staal, dan winkeltjes doen in de Mechelsestraat. En misschien de dag afsluiten met een concertje in Het Depot!" *

visitleuven.be/shopping

5 Abdij van Park. Een prachtig bewaarde, eeuwenoude abdijsite met dreven, vijvers en het museum PARCUM rond religieus erfgoed.



6 Universiteitsbibliotheek. Bezoek de Grote Leeszaal, of ontdek de geschiedenis van het gebouw en beklim te toren. Het panorama is verbluffend.

7 Oude Markt. De langste toeg van Europa is dé plek om een terrasje te doen.



8 Groot Begijnhof. Een netwerk van feeëriek kasseibaantjes, pleinen en tuinen. UNESCO-werelderfgoed.



9 Kruidtuin. De oudste botanische tuin van het land is een weelderige oase van rust.

10 Vaartkom. De hipste, meest innovatieve wijk van Leuven.

visitleuven.be



GENOTEN VAN DIT MAGAZINE? ER IS MEER!

'Een brok inspiratie
in de bus, net als het
begint te kriebelen!'



Wandel de lente tegemoet!



Download de gratis
wandelgids met acht
praktische wandel-
kaartjes en tips van
onze wandelexperten.

 [toerismevlaamsbrabant.be/
wandelgids](https://toerismevlaamsbrabant.be/wandelgids)



Zin om nog meer te wandelen?

Ontdek dan onze
wandelnetwerken. Plan je eigen
route of kies een uitgestippelde
wandeling uit de infogids.

 [toerismevlaamsbrabant.be/
publicaties](https://toerismevlaamsbrabant.be/publicaties)

Abonneer je gratis op dit magazine!

Krijg je nooit genoeg van Vlaams-Brabant?
Neem dan een gratis* abonnement op dit
Groene Gordel & Hageland Magazine. Twee
keer per jaar valt het in je brievenbus,
vol nieuwe fiets-, wandel- en bezoektips.

 toerismevlaamsbrabant.be/abonnement

* Mits jaarlijks €3 bijdrage voor de verzending

